





*Aan wie deze kaart ontvangt,*

“Onvoorwaardelijke liefde heeft veel kleuren. Die zijn ook in het hart verwerkt. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. Symbool van Gods liefde voor ons.”

*Aanwijzing voor de afzender:*

Uw adres niet vermelden. Verstuur uw groet tot en met palmzondag.

Nederlandse vrouwelijke gedetineerden kwamen tot deze verbeelding van Onvoorwaardelijke Liefde.

Paasgroetenactie, een initiatief van Kerk in Actie, Epafra, Protestants Justitiepastoraat en het Boekencentrum.

Plakt u hier een postzegel, zodat de gedetineerde deze kaart zelf kan versturen

---

---

---

---