

Contextueel bijbellezen in Nederland

Dicht bij het verhaal, dicht bij jezelf

Als diaken de Bijbel lezen met de mensen waarmee u werkt? Ja, de methode van bijbellezen die we bij Kerk in Actie contextueel bijbellezen noemen, is een heel toegankelijke methode voor diakenen! Dat bewees de Landelijke Diaconale Dag.

Contextueel bijbellezen begint niet bij de Bijbel maar bij levens van mensen: wat houdt hen bezig? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en hebben wij daar als gelovige of kerk een rol in? Vanuit die vragen wordt de Bijbel bestudeerd. Doordat het een laagdrempelige manier van lezen en bespreken is, zeggen veel mensen na afloop: 'dat was inspirerend! Zo heb ik die tekst nog nooit gelezen!'

Wat is contextueel bijbellezen?

Contextueel bijbellezen bestaat uit drie stappen: zien, toetsen en handelen. Met je bijbelstudiegroep ga je bespreken: wat zien we om ons heen, in ons eigen leven maar ook in onze kerk, in onze wijk? Wat leeft er, wat speelt er, welke problemen komen we tegen?

Dan is een tweede stap het openen van de Bijbel. Je leest samen een tekst die je vindt passen bij wat er al besproken is, of de bijbelstudieleider bereidt van te voren een tekst voor. Dan wordt samen nauwkeurig hardop de tekst gelezen: waar gaat die over, welke mensen komen we in het verhaal tegen, wat doen en zeggen zij, wat doen ze niet? Zo duik je als groep een bijbelverhaal in en probeer je te ontdekken wat er gebeurt en of er vergelijkbare dingen gebeuren vandaag de dag. En aan het einde van de bijbelstudie kun je met je groep nadenken over het handelen: roept de tekst ons op om iets anders te doen in ons leven?

De bijbelstudie op de LDD

Op de laatste Landelijke Diaconale Dag hebben we met zo'n 60 mensen een contextuele bijbelstudie gedaan over het korte verhaal van de weduwe die haar muntje verloren was, uit Lucas 15:9-10. We begonnen met de vraag wat we om ons heen **zien**: wat missen wij in ons leven en in onze kerk? Over deze vraag hadden we al 1,5 uur kunnen praten, vele ervaringen werden gedeeld: we missen mensen in onze omgeving die zijn overleden.

We missen jonge mensen in de kerk, we missen mensen die uit de kerk vertrekken en laten zelf soms ook niets meer horen. We missen aandacht voor ons werk als diakenen, er ligt soms zoveel op ons bord!

Tijdens de volgende stap van de bijbelstudie ontdekten we veel mooie dingen in de tekst en we **toetsen** wat we lezen aan de bijbeltekst, we legden ons eigen verhaal eraan.

Het verhaal is o zo kort, maar laat ons veel zien: het gaat om een gewone vrouw in haar huis, haar dagelijkse omgeving. Ze is iets kwijt en als ze het weer vindt, geeft ze een feestje! Zoiets doen wij nooit. Het is inspirerend om te zien hoe zij deelt van haar blijdschap, en dat kost niets!

Ook ontdekten we dat dit verhaal tussen twee andere verhalen staat; alle drie gaan ze over iets verliezen en weer vinden. De vader van de verloren zoon en de herder van het verloren schaap zijn beelden voor God geworden, zou deze vrouw ook iets van God laten zien?

Het verhaal roept dus zeker op tot **handelen**: het is goed om je dagelijkse werk te doen, thuis, in de wijk, in de kerk. We mogen ook focussen op de goede dingen, korte gesprekken, mensen die we blij maken, iemand die we helpen. En we mogen best vaker vertellen over gebeurtenissen waar we blij van worden!

Ontstaan

Deze manier van bijbellezen is ontstaan in Latijns-Amerika, in een omgeving waar veel onrecht is. Het helpt mensen om te praten over wat er in hun leven en in hun wijk gebeurt, en te ontdekken wat de rol van God in hun leven kan zijn. Want als in de Bijbel God opkomt voor de mensen aan de marge, dan staat Hij ook nu aan hun kant. En dat inspireert hen om aan hun eigen levenssituatie iets te veranderen.



^ Bij contextueel bijbellezen duik je als groep een bijbelverhaal in.

Kerk in Actie brengt deze manier van bijbellezen graag over naar Nederland, op een iets andere manier. We geloven dat bijbelteksten een bevrijdende boodschap hebben en mensen in beweging kan zetten. Het is goed om samen de Bijbel te lezen en het verhaal van God naast ons eigen verhaal te leggen. Juist voor diakenen is deze methode van bijbellezen behulpzaam: het is een toegankelijke methode, mensen van binnen én buiten de kerk kunnen makkelijk meepraten. En het helpt mensen om over hun eigen leven te praten, samen te delen wat er leeft. En door naast je eigen verhaal een tekst uit de Bijbel te leggen kan er iets nieuws gebeuren, een nieuw inzicht, inspiratie. ■

Tekst: Hester Oosterbroek, Projectmedewerker bij Kerk in Actie, verantwoordelijk voor het werk rondom contextueel bijbellezen

Foto: Sylvia Heunks

Kerk in Actie biedt op haar website een korte instructie over deze methode van bijbellezen. Ook vindt u op dezelfde webpagina een heel aantal voorbeeldbijbelstudies. Dit voorjaar wordt een uitgebreide handleiding contextueel bijbellezen gepresenteerd.

Op 21 en 22 maart geeft Kerk in Actie een training over de methode van contextueel bijbellezen. Deze is toegankelijk voor iedereen die met bijbelverhalen in groepen wil werken. Predikanten kunnen de training volgen in het kader van de Permanente Educatie. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht op de webpagina van contextueel bijbellezen.

Kijk voor meer informatie en materialen op: www.kerkinactie.nl/bijbellezen.