

Er als kerk zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Daar gaat het om bij de Zorgzame Kerk. Dit initiatief van Kerk in Actie heeft nu iets nieuws: een online cursus en een handige toolbox voor als u daarna meteen aan de slag wilt.

Nieuw: online cursus en toolbox

Zelf aan de slag als **Zorgzame Kerk**



Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd in de wetgeving op het gebied van de zorg. Niet langer de overheid maar burgerlijke gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Het project Zorgzame Kerk wil daaraan bijdragen. Een Zorgzame Kerk is een kerk die wil zorgen voor kwetsbare mensen in het dorp of de stad waar die kerk staat. Het maakt niet uit of iemand gemeentelid is of niet. Vaak gaat het om mensen die een (te) klein netwerk hebben en zich eenzaam voelen. Een Zorgzame Kerk kijkt welke hulp er al is en wat er nog nodig is.

ONLINE CURSUS EN TOOLBOX

Kerk in Actie is de afgelopen jaren op allerlei manieren actief geweest om van kerken Zorgzame Kerken te maken. Het projectteam gaf gratis presentaties en begeleidingstrajecten door het hele land. En met succes. Op veel plaatsen zijn prachtige initiatieven ontstaan waarbij gemeenteleden omzien naar mensen die hulp nodig hebben. Omdat er vorig najaar een einde kwam aan de overheidssubsidie voor dit project, heeft Kerk in Actie andere manieren ontwikkeld om alle kennis en mooie voorbeelden van een Zorgzame Kerk door te geven:

1) **Een online cursus (e-learning) over Zorgzame Kerk.** Hierin wordt uitgelegd wat een Zorgzame Kerk precies is. De cursus gaat in op vragen als: Wat kan de rol van de kerk in de participatiesamenleving zijn? Wat is de doelgroep van een Zorgzame Kerk? Wat zijn de kenmerken van een Zorgzame Kerk? Welke stappen kun je nemen om een Zorgzame Kerk te worden? Een heel aantal mooie voorbeelden van Zorgzame Kerk passeren in filmpjes de revue.

De e-learning kan in 1 à 2 uur worden doorlopen en is op een zelfgekozen tijd en plaats te volgen. De online cursus wordt aangeboden door het Toerustingscentrum van de Protestantse Kerk (PCTE) en kost € 7. Meer informatie kunt u vinden op kerkinactie.nl/zorgzamekerk.

2) **Een toolbox om als Zorgzame Kerk aan de slag te gaan.** Deze toolbox doorloopt op een praktische manier het proces om Zorgzame Kerk te worden en bevat handige materialen, achtergrondinformatie en concrete tips. Bijvoorbeeld: een motivatiewerkblad, een handleiding om met andere organisaties in gesprek te gaan en samen te werken, een plan van aanpak, voorbeelden van een vrijwilligersovereenkomst en persberichten. De toolbox is gratis te gebruiken en online beschikbaar via kerkinactie.nl/toolbox. 🐦



Zorgzame Kerk De Open Hof in Ede DE KERK DOET VOLOP MEE MET DE ZORG IN DE WIJK

"Geef niet te snel op, hou vol!" Deze tip komt van Steven Berendsen van De Open Hof in Ede. Steven is al jaren betrokken bij de projectgroep Zorgzame Kerk in zijn gemeente. En daar gebeurt van alles. Steven vertelt: "De doelstelling van onze projectgroep is geloven zichtbaar maken in de wijk door te signaleren, activeren, protesteren en verbinden. Het zijn niet alleen de ambtsdragers die hieraan meedoen, maar juist ook de gewone gemeenteleden."

In en rond De Open Hof worden verschillende activiteiten ontplooid onder de vlag van Zorgzame Kerk. Zo lopen elke week zo'n 25 statushouders vanuit nabijgelegen flats voor een middag of avond de kerk binnen om met vrijwilligers de Nederlandse taal en cultuur te oefenen.

Een tweede voorbeeld zijn de tien kringen die de afgelopen jaren zijn gestart. Het doel van deze kringen is omzien naar elkaar in een klein verband. Er is onder andere een kookclub en een wandelclub. En in bijna de helft van de kringen zijn er deelnemers die niet bij de kerk horen.

Als derde noemt Steven de kwartiertafel: "Dat is op en top wijkdiaconaat: professionals brengen hulpvragen uit de wijk in en zoeken samen met kerken, buurthuizen en andere vrijwilligersorganisaties naar oplossingen. Omdat we elkaar al een paar jaar kennen, zijn de lijntjes kort en is hulp meestal snel geboden." Het blijkt dat de kerk vooral hulp biedt bij langdurige hulpvragen en wanneer vragen buiten de reguliere boot vallen. Waar hulpverleners eerst argwanend waren, doen de vier kerken in de wijk inmiddels als volwaardige partner mee in deze netwerkbijeenkomst. "Een zorgzame kerk, voegt iets toe aan de wijk en hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over haar bestaansrecht", durft Steven te zeggen.

Om vol te houden het goede te doen in deze samenleving, is de inspiratie volgens Steven belangrijk. "Laat het nadenken over je drijfveer een vast onderdeel zijn van elke vergadering. En vraag mensen persoonlijk voor een zorgtaak, je weet vaak zelf wel wie het beste bij een klusje, bezoek of andere vraag past."