

Speciaal om uw diaconie- of commissievergadering te openen: een bijbelstudie van 10 tot 15 minuten.

De verloren munt

En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: "Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was."

Lucas 15: 8-9

1 

Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. Dat bepaalt iedereen bij de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.

2 

Ga 3 minuten met uw buurman/-vrouw of plenair in gesprek rond het thema 'missen'. Wat mis ik in mijn leven, in mijn kerk, in mijn taak als diaken? En: de mensen voor wie wij ons werk als diakenen doen, wat missen zij in hun leven? Wil iemand iets delen?

3 

Lees het bijbelgedeelte hiernaast.

4 

Bespreek ongeveer 5 minuten in tweetallen of plenair:

- Wat gebeurt er precies in dit verhaal?
- Wat mist de vrouw? Mist ze alleen het muntje?
- Lijkt ze op de mensen voor wie wij ons diaconale werk doen?
- Hoe kunnen wij zelf deze vrouw zijn? Hoe inspireert zij ons? Wat vraagt dit van ons in ons eigen leven en in onze taak als diaken?

5 

Sluit af met het zingen of lezen van lied 912, couplet 1 en 4 uit het Liedboek en blaas de kaars uit.



Achtergrond

De vrouw in dit bijbelverhaal lijkt weduwe te zijn, en weduwen waren in die tijd afhankelijk van hun omgeving. Ze is een muntstuk kwijt, iets waardevols voor haar.

Wat doet ze? Opruimen, schoonmaken - huiselijke handelingen om orde te scheppen, ook in het hoofd. En ze vindt wat ze zoekt! Ze is zo blij dat ze een feest geeft.

Doen wij dat ook? Als we lang gezocht hebben naar een nieuwe diaken, geven we dan een feestje? Of als we hard gewerkt hebben om geld in te zamelen? En hoe kijken wij naar mensen die weinig geld hebben? Geeft dit verhaal een andere kijk op hen, of op hoe wij naar hen kijken?