

Bidden voor Syrië

Voor de najaarscampagne '[Bouw de kerk in Syrië weer op](#)' van Kerk in Actie hebben ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland en ds. Harout Selimian uit Aleppo, Syrië een gebed geschreven. Als derde is een gebed gemaakt bij de preekschets voor de najaarscampagne. De preekschets is ook te vinden op www.kerkinactie.nl/najaarscampagne.

Gebed van ds. René de Reuver:

Heer, onze God,

wij komen tot U.

U, die in den beginne licht riep uit de duisternis,

U, die uw Zoon uit de dood tot het leven geroepen hebt,

U, die ons, door de opstanding van Jezus Christus, hoop geeft,

wij bidden U, maak ook ons mensen van hoop, door uw Geest.

Wij bidden U dit in het bijzonder voor onze Syrische zusters en broeders.

U kent de tragedie die zich in hun vaderland heeft afgespeeld: oorlog, geweld, duizenden doden, ontelbare verwonde en van huis en haard gevluchte mensen.

Met deze nood komen we tot U,

Schepper van licht uit de duisternis en leven uit de dood,

Bron van hoop te midden van alle hopeloosheid.

Geef dat ons cynisme over vrede in Syrië het niet wint van hoop.

De hoop van Syrische zusters en broeders verrast ons.

Het heeft hen kracht gegeven om vol te houden, in de meeste hopeloze situaties.

Het geeft hen nu de kracht en moed om weer terug te keren naar hun dorpen en steden en om kerken, als huis van de gemeenschap met U en elkaar, weer op te bouwen.

Als mensen van hoop bouwen zij aan een nieuwe toekomst voor Syrië.

Wij prijzen uw Naam voor deze zusters en broeders.

En bidden: Geef dat zij als mensen van hoop ons inspireren waardoor ons cynisme over Syrië verdampt.

Geef dat wij hun hoop niet beschamen maar versterken.

Heel concreet: Door voor elkaar te danken en te bidden, door bij te dragen aan het herstel van Syrische kerkgebouwen, door betrokken te blijven op onze Syrische zusters en broeders.

Wilt U de campagne van Kerk in Actie voor de herbouw van Syrische kerken zegenen, tot bevestiging van hun en onze hoop, op geloof in liefde.

Zo bidden wij U, U die sterker bent dan alle duisternis, dood en cynisme, door Jezus Christus, de bron van onze hoop.

Amen.

Gebed van ds. Harout Selimian:

Heer, onze God,

Wij bidden voor de inwoners van Syrië:

Voor vrede en een einde aan het bloedvergieten en het geweld in heel Syrië,
Voor kinderen die getraumatiseerd zijn door het geweld,
en voor families die geliefden hebben verloren.

Voor hen die ontvoerd zijn, zowel christenen als moslims,
voor de zieken, degenen in nood en die gewond zijn geraakt door geweld.
Voor moed en eenheid tussen kerkleiders van alle christelijke geloofsgemeenschappen en
voor de herbouw van verwoeste huizen en bedrijven en herstel van woonbuurten.

Voor hen die uit Syrië zijn gevlucht en nu in vluchtelingenkampen in Europa wonen
om een veilige haven te hebben.
voor politieke leiders in Syrië en in de bredere internationale gemeenschap; dat zij mogen
zoeken naar manieren om bruggen te bouwen over hetgeen wat hen verdeelt en dat ze
risico's durven nemen om vrede te bevorderen.

Voor christenen, dat zij de kracht hebben om in Syrië te blijven
en een licht voor hun land te zijn.
Voor de mensen in Aleppo, voor voeding, een schuilplaats, medische zorg, kleding en zorg
die ze zo hard nodig hebben om hen psychisch, emotioneel en spiritueel te genezen van de
wonden en littekens van de oorlog.

Amen

Gebed (bij preekschets najaarscampagne)

Goede God,

Wij danken u voor de bescherming die we steeds weer bij U kunnen vinden, omdat U om
ons geeft. U bent onze sterke rots, onze schuilplaats, bij U vinden we rust (Ps. 62).

Vergeef ons dat we ons dit zo vaak niet realiseren. We vertrouwen op onszelf en op ons
eigen kunnen. We vertrouwen op de 'muren' die we om onszelf heen hebben gebouwd ter
bescherming. Maar U zoekt contact: Kom uit die mooi afgewerkte huizen en vind rust bij mij.
In mijn aanwezigheid ben je veilig.

Leer ons vanuit die geborgenheid om te zien naar de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. Zoveel mensen ontbreekt het aan bescherming en veiligheid. De onzekerheid of je de huur wel kunt betalen, de angst of je in je eigen huis wel veilig zult zijn. Soms liggen huizen letterlijk in puin.

We bidden voor de mensen in Syrië. De oorlog daar heeft de levens van zoveel miljoenen mensen verwoest en op de kop gezet. We bidden voor de mensen die nog altijd niet de bescherming hebben van een eigen huis, maar in tenten of zelf gefabriceerde woningen moeten leven, in Syrië zelf of in buurlanden Libanon, Jordanië en Turkije.

We bidden voor die mensen die proberen terug te keren naar Syrië, hoe moeizaam en onzeker ook. Bescherm hen, God, en geef hoop voor de toekomst.

We bidden voor de kerken in Syrië die hulp bieden aan mensen die alles hebben verloren. Geef christenen moed en wijsheid om daarin de juiste beslissingen te nemen. Laat de Syrische kerken en hun gebouwen, een plek van hoop mogen zijn temidden van de pijn en verdriet na jaren van oorlog.

God, U bent onze schuilplaats.

Amen