

kerk in actie

Collecte Zending
7 april 2019

Rwanda 25 jaar na de genocide

Collecteafkondiging

Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezers vermoord. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat 'geliefd kind' betekent. Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen, en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Vandaag collecteren we voor deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan! En wilt u meer weten over Rwanda? Bestel dan bij Kerk in Actie het gratis boekje *Mensen van hoop. Christenen in Rwanda*.



Bericht voor het kerkblad

Rwanda 25 jaar na de genocide

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezers werden afgeslacht door hun burens. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Bestel gratis het boek *Mensen van hoop. Christenen in Rwanda* via www.kerkinactie.nl/mensenvanhoop.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!