

kerk
in actie

Rwandese kerk als plek van
hoop, hulp en verzoening



Jongeren perspectief bieden

Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide centraal. Jongeren krijgen trainingen, die hen perspectief geven in hun eigen dorp. Arme gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. Voor mensen met trauma's vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.



Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger dan dertig. Veel jongeren uit afgelegen dorpen trekken naar de hoofdstad op zoek naar opleiding of werk. De kerk wil deze jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw steun kunnen ze trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze leren over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook media, muziek, sport, zang, poëzie en drama, schilderen, moderne of traditionele dans.

www.kerkinactie.nl/kerkrwanda

"Jongeren kiezen wat ze willen.
Wij helpen hen ontwikkelen.
Zo groeien ze stap voor stap."

Epimaque, kerkelijk jeugdwerker

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- voor **120 euro** krijgt een jongere een training in ondernemerschap
- voor **215 euro** wordt een spaargroep een jaar begeleid
- voor **277 euro** wordt een gespreksleider in verzoeningsgesprekken opgeleid

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Kerk Rwanda' of doneer online.

