



**kerk
in actie**

Bouw de kerk
in Syrië weer op

Kerk als baken van hoop

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.



De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk,

het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië en in het Midden-Oosten. Helpt u mee?

Meer info: kerkinactie.nl/najaarsactie

"De kerk in Syrië is altijd een pijler van de samenleving geweest. Ze is nu meer dan ooit een baken van hoop."

Ds. Harout Selimian

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- **7 euro:** 100 bakstenen voor herstel van kerkgebouw, bejaardenhuis, gemeenschapscentrum of school
- **75 euro:** een deur of raam voor een kerkgebouw, bejaardenhuis, gemeenschapscentrum of school
- **260 euro:** vakopleiding van 3 maanden voor een jongere (bijv. repareren mobieltjes)
- **600 euro:** bedrijfsopstart-kit voor een startende ondernemer

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Bouw de kerk in Syrië weer op' of doneer online.

