

# Geef voor het diaconale werk van Kerk in Actie!

Kerk in Actie steunt het Wereldhuis met 20.000 euro in 2015. Daarnaast worden nog tal van andere diaconale projecten in Nederland gesteund. De actuele vluchtelingen crisis vergt veel geld: onder andere voor opvang, begeleiding en belangenbehartiging in Nederland. Het diaconaat van Kerk in Actie heeft in 2015 1.080.000 euro nodig om al dit werk te kunnen doen.

## Helpt u mee?

Uw gift is welkom

- via de collectezak
- of op NL89ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Diaconaat

## Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie het Wereldhuis en vele andere diaconale projecten in Nederland steunen.



## Samen zijn we Kerk in Actie

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal particuliere donateurs.

# kerk in actie

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht  
Telefoon: (030) 880 14 56  
E-mail: [servicedesk@kerkinactie.nl](mailto:servicedesk@kerkinactie.nl)  
Internet: [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl)  
Foto's: Kerk in Actie, Marieke Viergever  
Uitgave: Jaargang 27 nummer 13  
Artikelnummer: Z990-0011



kerk  
in actie

# Wereldhuis, een veilige plek

Collecte Diaconaat

15 november 2015



*"Ik had het vreselijk moeilijk voordat ik het Wereldhuis leerde kennen. Ik huilde constant, maar nu heb ik mijn glimlach terug gekregen." Grace*

## Het Wereldhuis, een veilige plek

"Op dit moment wil ik niets liever dan terug naar mijn gezin. Mijn probleem is dat ik nog geen geld gespaard heb. Mijn familie en vrienden zouden mij verstoten als ik met lege handen thuis kwam." Jean is niet de enige in Amsterdam. Naar schatting leven er meer dan 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning in onze hoofdstad. Ieder met hun eigen verhaal. In het nauw, opgejaagd en onzeker over hun toekomst.



### Acute hulp en begeleiding

Er komen vluchtelingen, uitgeprocedeerd of nog in procedure, slachtoffers van mensenhandel, of andere migranten zonder papieren. Ze zitten ernstig in de problemen. Voor hen heeft de diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam het Wereldhuis opgericht. Het is een plek waar migranten op allerlei manieren steun vinden en vooral veilig zijn. Ze kunnen in het Wereldhuis terecht voor

acute hulp, maar ook voor informatie en onderwijs. Iedere week zijn er fiets-, taal- en computerlessen en wordt de tafel gedekt voor een gemeenschappelijke maaltijd. Er is ruimte voor een persoonlijk gesprek met een pastor of maatschappelijk werker en er worden bijeenkomsten georganiseerd over basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Elke donderdag is vrouwendag, met een uitgebreid programma speciaal voor vrouwen.

### Vrijwilligerswerk

In het Wereldhuis kunnen migranten in alle rust nadenken over en bouwen aan hun toekomst. Want de meeste vrijwilligers in het Wereldhuis zijn zelf migranten zonder geldige verblijfspapieren. Zij verstevigen door dit vrijwilligerswerk hun sociale netwerk en vergroten hun perspectief op een betere toekomst.

In het Wereldhuis vinden zij de plek die ieder mens nodig heeft: een thuis waar ze kunnen spelen en leren, zingen, eten en lachen. En waar ze leren om zelf aan hun eigen toekomst te bouwen.

