

Kerken en klimaat

Hoe kan uw diaconie duurzaamheid blijvend op de kaart zetten en zo de aandacht voor de schepping vergroten? Ga naar de Groene Kerkendag of doe mee met de Klimaatloop!



10 oktober Groene Kerkendag

U kunt zich nog aanmelden voor de Groene Kerkendag in Houten. Het wordt een veelzijdige dag waar mensen uit verschillende kerkgenootschappen aan het woord komen. Een greep uit het programma:

- Informatie over energiebeheer en groen in en om de kerk
- Joodse spijswetten in relatie tot rechtvaardigheid en ecologie
- Duurzaam omgaan met kerkelijk geld
- De nieuwe encycliciek van Paus Franciscus
- Groene moskeeën over het belang van duurzaamheid in de islam

Voor meer info en aanmelding: zie www.groenekerken.nl.



Klimaatlied

De aarde snakt naar adem

Tekst: Andries Govaart

Muziek: Christiaan Winter

Gemaakt uit deze aarde zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters, de maan, de wind, het land.
Wij gaan over de aarde, zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwond'ring en proeven: het is goed
Wij leven van de aarde die ons is toevertrouwd.
Wij danken voor de schepping, staan in voor haar behoud.

Toch reiken wij naar sterren en plukken zonder maat;
ontsluieren geheimen, herscheppen grond en zaad
en lopen zo verloren, is er een weg terug?
De aarde snakt naar adem en raakt snel uitgeput.
De witte bergen smelten, de grond wordt grauw en droog.
Geroid worden de wouden met storm en vloed als oogst.

God, schenk opnieuw uw adem, de geest die wijsheid schenkt,
die keert verharde harten, het dor verstand doordrenkt.
Dan kiezen wij het leven en delen zee en land
en ieder plukt de vruchten van wat z/hij heeft geplant.
De zon schijnt in het water, de lucht klaart op, wordt licht.
De zee krioelt van leven, de schepping, uw gedicht.

Refrein:

Zend uw adem, wij komen tot leven.

Het klimaatlied, inclusief muziek en mp3-versie, staat op www.klimaatloop.nl





Klimaatloop

In december besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende decennia. Daarom trekken dit najaar over de hele wereld mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken gaan mensen op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid. Dit is het moment: loop mee en maak 2015 het jaar van de hoop!

Een etappe lopen

U kunt – met uw diaconie en gemeenteleden – dit najaar een etappe (of meerdere) meelopen naar Parijs. U kunt aansluiten bij een van de etappes in Nederland, of bij internationale oecumenische pelgrimage-etappes door Duitsland/België en Frankrijk.

De campagne Klimaatloop startte al in september. Er zijn nu nog de volgende etappes in Nederland:

- 17-18 oktober: Olst, Deventer, Zutphen
- 31 oktober-1 november: Ede, Wageningen, Oosterbeek
- 14-15 november: Heerlen, Rolduc, Vaalserberg

Landelijke manifestatie op 24 oktober

Op 24 oktober kunt u in Utrecht meelopen van kerk naar kerk. Het doel? Laten zien dat kerkelijk Nederland op weg gaat naar een rechtvaardig klimaatbeleid. Wat gaat er gebeuren?

- 4 mini-etappes over het historische kerkenkruis
- 5 bijeenkomsten met 15 boeiende sprekers

Zie www.klimaatloop.nl voor meer informatie en aanmelding.

De Klimaatloop is een initiatief van 11 organisaties waaronder Kerk in Actie/ Groene Kerken.

Ondertussen bij Kerk in Actie

Klein beginnen

Vaak hoor ik: “Wij weten als kerken niet hoe we tegen het probleem met al die vluchtelingen moeten aankijken, wat zijn de oplossingen, wat kunnen we doen?” Wat mensen moeten vinden, daar ga ik niet over. Wat Kerk in Actie vindt, daar kunt u regelmatig kennis van nemen. Wij vinden dat mensen met waardigheid moeten worden behandeld; dat je de internationale verdragen moet respecteren. Wij worden aangemoedigd door ons verlangen naar Gods Koninkrijk. We willen ons bewegen richting een wereld waar mensen naar elkaar omzien, en niet naar een wereld waar we ons bezit willen beschermen ten koste van de waardigheid van de ander. We vinden dat mensen die hier niet mogen blijven waardig terug moeten kunnen naar hun land, met perspectief op een bestaan. En we vinden dat vluchtelingen veilig moeten kunnen vluchten – dus misschien met een humanitair visum – en niet in bootjes van mensensmokkelaars moeten stappen.

Wat kerken kunnen doen, staat in ons statement van 18 juni 2015:

- Vol overtuiging doorgaan met het welkom heten van vluchtelingen, vreemdelingen in ons midden.*
- Oog en oor hebben voor asielzoekers hier die mensen op de Middellandse Zee verloren.*
- Oog en oor hebben voor vluchtelingen en asielzoekers in ons midden die zorg hebben voor familie en vrienden die (nog) in oorlogsgebieden leven.*
- Zichtbaar zijn als gemeenschap die zorg heeft voor de vreemdeling in ons midden.*
- Aandringen om met meer respect voor de menselijke waardigheid het publieke debat over vluchtelingen te voeren.*

Hoe alles opgelost moet worden weet ik niet, daarom houd ik me vast aan wat ik wel weet. Zojuist hoorde ik dat in Zuid-Hongarije het leger met traangas schoot op een groep van 400 vluchtelingen, en ik las dat er 50 vluchtelingen dood in een boot zaten op de Middellandse Zee. Dat is fout, dat weet ik wel. En ik hoorde

dat een kerk in Brabant zich inzet voor een Afghaanse mevrouw. Dat is goed, dat weet ik ook. Laten we maar klein beginnen, ieder op onze eigen plek.



Volg
Geesje Werkman
op Twitter:
[@g_werkman](https://twitter.com/g_werkman)