

kerk in actie

Vrijwilligers gezocht voor EAPPI in Palestina



Kerk in Actie zoekt mensen die vanaf 1 september of 16 november 2016 gedurende drie maanden als vrijwilliger willen meewerken in Palestina aan het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI).

Het is de taak van de oecumenische begeleiders om door hun aanwezigheid bij te dragen aan vrede en naleving van de mensenrechten in Israël en Palestina. De bevolking, waaronder ook schoolkinderen, wordt in Palestina ernstig in haar bewegingsvrijheid beperkt maar ook andere mensenrechten komen in het gedrang. Oecumenische begeleiders begeleiden kinderen onderweg naar school, zien toe op de mogelijkheid om gebedsruimten te bezoeken en ondersteunen acties van Israëlische vredesorganisaties. De aanwezigheid van de oecumenische begeleiders heeft een de-escalierend effect, met name daar waar kolonisten zich gevestigd hebben en de bewoners lijden onder intimiderend gedrag.

Voorafgaand aan de uitzending volgt u van 13-19 maart een gedegen voorbereidingstraject met de andere vrijwilligers in Zwitserland. Tijdens uw verblijf deelt u uw ervaringen via een weblog. Na afloop vragen we u om beschikbaar te zijn om in gemeenten voordrachten te houden en uw ervaringen te delen met geïnteresseerden.

De kosten van voorbereiding, reis en verblijf worden voor een groot gedeelte gedragen door Kerk in Actie. Van u als vrijwilliger wordt ook een bijdrage gevraagd. De leeftijd voor deelnemers is gesteld op 25-70 jaar.

Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/eappi. Sollicitaties in het Engels, met motivatie en CV voor 15 december 2015 toezenden aan Hester Oosterbroek, hester.oosterbroek@icco-cooperation.org. Gesprekken vinden plaats op 12 januari 2016.