

Studiereis Kerk zijn met de Palestijnse christenen

De Protestantse Kerk in Nederland is onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. Maar daarnaast zijn we ook kerk samen met de Palestijnse kerk. Hoe geef je vorm aan die verbondenheid met de Palestijnse kerk in een land dat politiek erg complex in elkaar zit? Wat vragen Palestijnse christenen van ons? En hoe geven andere 'buitenstaanders' de verbondenheid met de Palestijnse kerk vorm? In de studiereis "Samen kerk zijn met Palestijnse christenen" hebben we ontmoetingen met Palestijnse christenen in Israël en de Palestijnse gebieden, en met Joodse en internationale organisaties die de verbondenheid met de Palestijnse kerk proberen vorm te geven. Centraal staat dus de vraag: hoe kunnen we betrokken zijn bij de kerk in Israël/Palestina, die merendeel Palestijns is?



Het doel van deze reis

De reis is geen vakantie, maar een intensieve studiereis, waarvoor predikanten en kerkelijk werkers ook 4,25 PE kunnen krijgen (inclusief 40 uur zelfstudie). De reis heeft niet als doel om alle kanten van het conflict te belichten, maar heeft betrokkenheid bij de Palestijnse kerk als focus. Vanuit die focus gaan we in gesprek met Palestijnen, Joden en internationale kerkelijke werkers.

Doelgroep: predikanten, kerkelijk werkers en andere kerkelijk betrokkenen. Kerk in Actie zoekt een evenwichtig samengesteld reisgezelschap. Na aanmelding hoort u zo spoedig mogelijk of u deel kunt nemen aan de reis.

Kosten: €1400,- bij verblijf in een tweepersoonskamer (éénpersoonkamertoeslag €275). Inclusief vervoer in Israël, overnachtingen in hotels, fooien, entreegelden, donaties voor sprekers en gastorganisaties. Exclusief drankjes, persoonlijke uitgaven, reis- en annuleringsverzekering.

Reisbegeleiding: Margriet Westers, projectmedewerker Come and See voor Kerk in Actie en Sabeel (www.kerkinactie.nl/blogwesters).

Aanmelding: vraag het aanmeldingsformulier aan bij Margriet Westers, margriet.westers@icco-cooperation.org. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 januari. We proberen een zo gevarieerde en evenwichtig mogelijke groep samen te stellen. Na het insturen van het aanmeldingsformulier hoort u zo snel mogelijk of u deel kunt nemen aan de reis.

Kennismakingsmiddag: vrijdagmiddag 30 januari, 14.00-17.00u, Landelijk Dienstencentrum PKN, Utrecht

Programma

Vrijdag 20 februari – overnachting in Stella Maris Guesthouse, Haifa

- 05.00u Verzamelen op Schiphol
- 07.00u Vlucht naar Tel Aviv met Swiss Air
- 14.40u Aankomst op Tel Aviv, aansluitend vertrek naar Haifa
- 19.00u Diner
- 20.30u Hernieuwde kennismaking

Zaterdag 21 februari: overnachting in Stella Maris Guesthouse, Haifa

- 09.00u Ontmoeting met Jafar Farah, Mossawa
- 11.30u Ontmoeting met Elias Chacour, voormalig aartsbisschop van de Grieks-Katholieke kerk in Haifa
- 13.30u Akko: lunch en vrije tijd
- 16.00u Nes Ammim – ontmoeting met een van de studieleiders
- 19.00u Diner

Zondag 22 februari: overnachting gastgezinnen of hotel, Bethlehem (bagage en paspoort mee)

- 08.15u Vertrek naar Nazareth: bezoek aan de Rooms-Katholieke Aankondigingskerk
- 13.00u Lunch in Tiberias
- 14.30u Bezoek aan de Berg der Zaligsprekingen, wandeling naar het Meer van Galilea onderaan de berg
- 18.30u Aankomst en diner in Bethlehem

Maandag 23 februari: overnachting gastgezinnen of hotel, Bethlehem (paspoort mee)

- 06.00u Optioneel: checkpointbezoek met EAPPI
- 08.00u Ontbijt
- 09.00u Ontmoeting met Jack Sara of Yohanna Katanacho, Bethlehem Bible College
- 11.00u Bezoek aan het Aida Vluchtelingenkamp in Bethlehem
- 13.00u Lunch en vrije tijd in Bethlehem
- 16.00u Ontmoeting met Father Jamal Khader, Kairos Palestine
- 19.00u Diner in guesthouse of bij gastgezinnen

Dinsdag 24 februari: overnachting gastgezinnen of hotel, Bethlehem (paspoort mee)

- 08.00u Ontbijt
- 08.45u Vertrek naar Hebron: bezoek aan de oude stad, lunch bij een van de bewoners
- 14.00u Bezoek aan het EAPPI-team in Jatta, ten zuiden van Hebron
- 19.00u Diner in guesthouse of bij gastgezinnen

Woensdag 25 februari: overnachting in Jeruzalem (bagage en paspoort mee)

- 07.30u Ontbijt
- 09.00u Bezoek aan de Tent of Nations: Daher en Daoud Nassar
- 11.45u Aankomst in Jeruzalem: vrije tijd en lunch in de oude stad.
- 16.00u Ontmoeting met Sarah Bernstein, JCJCR
- 18.00u Diner in het hotel

Donderdag 26 februari: overnachting in Jeruzalem

- 09.30u Ontmoeting met Ron Kronish (Interreligious Coordination Council Israel), Tag Meir
- 12.00u Viering en lunch bij Sabeel in Oost-Jeruzalem, ontmoeting met Naim Ateek en/of Cedar Duaybis
- 15.30u Vrije tijd
- 18.00u Diner in het hotel
- 19.30u Ontmoeting met Salim Munayer en/of Lisa Loden, Musalaha

Vrijdag 27 februari: overnachting in Jeruzalem

- 07.30u Ontbijt
- 09.00u Bezoek aan Holocaust herdenkingsmuseum Yad Vashem
- 12.30u Lunch in de oude stad
- 14.00u Ontmoeting met David Neuhaus, Hebrew Speaking Vicariate in Jerusalem
- 16.30u Ontmoeting Arik Ascherman, Rabbis for Human Rights + bezoek aan synagoge Kol Hanashema
- 19.30u Diner in het hotel

Zaterdag 28 februari: overnachting in Jeruzalem

Facultatief en als het weer het toelaat: wandeling in de woestijn naar Mar Saba, een van de oudste kloosters ter wereld.

- 19.00u Diner in het hotel
- 20.00u Afsluiting met de groep

Zondag 1 maart: overnachting in Jeruzalem

- 09.00u Kerkdienst bij de Grieks-Katholieke kerk in Jeruzalem, en/of vrije tijd in Jeruzalem
- 13.00u Vertrek naar Tel Aviv Airport
- 17.10u Vlucht naar Amsterdam
- 22.05u Aankomst op Schiphol