

Federatie behartigt de belangen van diaconieën

Af en toe verschijnt er een klein berichtje in *Diakonia* over de jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën. Met datum en plaats en dat is het dan. Maar wat is die Federatie precies?

Voorzitter Adriaan Kaland legt het uit. “De Federatie is de vereniging van diaconieën binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. Het is dus geen onderdeel van de Protestantse Kerk, maar we werken wel veel samen met de Protestantse Kerk.”

De Federatie bestaat eigenlijk al heel lang. Ze werd in 1910 opgericht binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1963 werd de Generale Diaconale Raad opgericht, waardoor de Federatie overbodig werd. In 1998 werd de Federatie weer actief, omdat er in de nieuwe kerkorde niet is voorzien in een eigen overlegstructuur voor diaconieën.

Drie doelen

“Onze doelstelling is driedelig”, zegt Kaland. We behartigen de belangen van de diaconieën, we zien toe op een goede besteding van de financiële middelen voor het diaconale en werelddiaconale werk en we beïnvloeden de ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk. Vijf keer per jaar hebben we overleg met Kerk in Actie. Met de synode overleggen we incidenteel. Daarmee zijn we gesprekspartner van de Protestantse Kerk. We volgen het beleid kritisch en we werken

samen. We houden bijvoorbeeld goed in de gaten dat Kerk in Actie goed zichtbaar blijft in het buitenlands diaconaat, ondanks de samenwerking met ICCO. En dat projecten herkenbaar zijn voor plaatselijke diaconieën, zodat ze zich daarvan ook eigenaar weten.”

Kaland merkt dat er echt geluisterd wordt naar de inbreng van de Federatie: “In het nieuwe beleidsplan van de Protestantse Kerk zie ik de punten die we inbrengen terug. Zo hadden we bij de synode aangekaart dat er te weinig aandacht is voor het binnenlands diaconale werk van Kerk in Actie. In de eerstvolgende synodevergadering stond het op de agenda.”

Samenwerking en lidmaatschap

“We werken ook samen met Kerk in Actie. We organiseerden bijvoorbeeld samen een Wmo-studiedag. En op dit moment voeren we samen een onderzoek uit naar de omvang en betekenis van de maatschappelijke inzet van de protestantse diaconieën.

Er zijn nu zijn 420 diaconieën lid van de Federatie. Lidmaatschap kost 35 euro per jaar. “Het staat diaconieën natuurlijk vrij om lid te worden. Maar een lidmaatschap versterkt onze stem. Op onze website is bovendien nuttige documentatie te vinden. Sinds een paar jaar reiken we ook erepenningen uit voor diakenen. Diaconieën hebben die weg inmiddels goed weten te vinden.” ■

Ellen van der Kemp,
freelance bureauredacteur *Diakonia*



› Adriaan Kaland in de 'Stuurskamer' van STEK, zijn Haagse diaconale basis.

Tijdens de jubileumvergadering (28 maart 2015) presenteren de Federatie en Kerk in Actie hun onderzoek naar de maatschappelijke inzet door diaconieën. Diaconieën kunnen zich opgeven via www.federatie-diaconie.nl. Meer over de resultaten van het onderzoek leest u in het aprilnummer van *Diakonia*.