

ANBI en uw diaconie

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) zijn 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI). Belangrijkste voordeel van de ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor giftenaftrek in aanmerking komen bij de Inkomstenbelasting.

Per 1 januari 2014 is de regelgeving gewijzigd

Nieuwe regels

Per 1 januari 2014 is de regelgeving gewijzigd: vanaf die datum moet elke ANBI een aantal gegevens op internet publiceren, zodat dit gemakkelijk geraadpleegd kan worden. Het gaat om bestuurssamenstelling, hoofdlijnen van beleid, activiteiten en financiën. Voor kerkgenootschappen is een uitzondering gemaakt: zij krijgen tot 1 januari 2016 de tijd om aan deze eisen te voldoen.

Heeft uw diaconie nog geen website?

Publiceren

Publiceren kan op een website. Een eigen website is niet verplicht. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. Heeft uw diaconie nog geen (plek op een) website? Dan is het dus van belang om daar werk van te maken! De link moet doorgegeven worden aan de belastingdienst, die deze op de eigen website in het ANBI-register zal vermelden.

Meer informatie

Op www.pkn.nl/ANBI is alle informatie te vinden. U kunt ook terecht bij een van de gemeenteadvisers kerkbeheer.

Ondertussen bij Kerk in Actie Delen vanuit hoop

"Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten." (Martin Luther King) Dit staat onderaan de e-mails die ik krijg van de zoon van een Rwandese man wiens verblijfsvergunning is ontnomen. Over deze zaak zou ik kunnen uitwijden, maar daar gaat het in dit geval niet om, wie weet later eens.

Soms kan iets zo groot zijn dat je met geen mogelijkheid een oplossing ziet. Dit gevoel overviel me tijdens de bijeenkomst van de commissie voor migranten van de Europese kerken (CCME). Een afgevaardigde van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten vertelde over de miljoenen vluchtelingen uit Syrië die niet voldoende geholpen kunnen worden in de buurlanden. Vervolgens hoorden we van een afgevaardigde van de conferentie van Afrikaanse kerken zelf afkomstig uit Eritrea, hoe de situatie van Eritreërs is als zij proberen de gewelddadigheden in hun land te ontvluchten. Door Bedoeïen worden vluchtelingen opgewacht en vastgezet in martelhuizen om hun familie geld af te persen. De martelingen, ook baby's worden gemarteld om hun ouders onder druk te zetten, gaan mijn voorstellingsvermogen te boven.

Ik kijk mijn Nederlandse metgezel aan. "Dit is te groot voor ons", zucht hij. Ik deel zijn moedeloosheid, maar denk aan al die keren dat mij gemeld werd dat dankzij het niet opgeven van kerken of vrijwilligers een verblijfsvergunning werd afgegeven. Ik denk aan de advocaat die zich inzet voor bewoners van de vluchtgarage en vluchthaven in Amsterdam, de diaken die zich blijft inspannen voor een ouder Armeens echtpaar, aan Defence for Children dat zich blijft inspannen voor een eerlijk kinderpardon. Ik denk aan de zin onder de e-mails van Victor.

Laten we steeds weer een stap zetten, opkomen voor Syrische vluchtelingen, opkomen voor de opname van asielzoekers in ons land, opkomen voor vrede, opkomen voor delen van gaven, opkomen voor gerechtigheid. Niet omdat we het kunnen overzien, maar omdat we vertrouwen hebben. Hoe vaak bezingen we dit vertrouwen niet in onze kerk, in de Psalmen? Juist in moedeloze situaties geeft dit vertrouwen ons hoop en zet ons in beweging. Laten we

deze hoop en dit vertrouwen delen met al die mensen die zich in hopeloze situaties bevinden, maar ook met een samenleving die soms niet meer weet dat ze deze rijkdom bezit.



GEESJE WERKMAN BEHARTIG
HET VLUCHTELINGENWERK NAMENS
KERK IN ACTIE.