



Vianen verbindt zich aan kinderen in de knel

## Wie wil er ruilen met Miguel?



Op 7 februari vond in Vianen een wel heel inspirerende zwo-dienst plaats. De Protestantse Gemeente Vianen heeft zich verbonden aan het thema Kinderen in de Knel en richt zich dit jaar met name op kinderen in Colombia.

De zwo-groep nam het voortouw. Zij vroeg bij meerdere groepen in de gemeente, waaronder de diaconie, de kindernevendienst, de catechese-groepen en de jeugdkapel, welk thema ze als zwo zou gaan steunen. Daar kwam uit dat men de aandacht wilde richten op de situatie van Kinderen in de Knel en specifiek de situatie van kinderen in Colombia.

### Handen en voeten

Wimke van 't Spijker is lid van de zwo-groep: "Het bevalt erg goed om ons een jaar te concen-

treren op een bepaalde situatie, omdat we er zo meer 'handen en voeten' aan kunnen geven." En dat dat lukte blijkt uit de viering van de zondag voor het werelddiaconaat.

"Tijdens deze viering was het heel bijzonder", vertelt Wimke. "We probeerden kinderen uit Vianen en kinderen uit Bogota figuurlijk bij elkaar te brengen. Zo'n dertig kinderen van catechese-groepen en kindernevendienst hebben enthousiast mee voorbereid. In de dienst hebben zij hun bijdrage geleverd. Ze hebben gebeden geschreven



naar aanleiding van een film van Kerk in Actie over Stichting Kleine Arbeider (Fundación Pequeño Trabajador, FPT) in Bogota.”

### Maskers

“In de dienst stonden drie kinderen uit de film centraal: Lugo, Lulu en Gorge. Bij binnenkomst droegen kinderen uit Vianen maskers van deze drie kinderen uit Colombia. Hierdoor kwamen deze kinderen wel heel dicht bij ons en waren ze present in de dienst. Aan het begin van de dienst stelde een jongere zich eerst met een masker voor als een van deze drie, om zich vervolgens zonder masker als zichzelf voor te stellen. Op die manier kwamen de overeenkomsten en verschillen tussen de situaties in Vianen en Bogota sterk naar voren.”

“Ander kinderen hadden lege flessen verzameld en weer anderen voerden tijdens de dienst een pantomime op bij het lied Wie wil er ruilen met Miguel? Na afloop van de dienst kon je fair trade-chocola kopen en je naam op kaarten zetten bij wijze van groet.”

In plaats van een traditionele preek stonden er drie brieven centraal. De brieven legden een link met de situatie van een van de kinderen en de situatie van de vissers uit Marcus 5. De gemeenteleden werden uitgenodigd de brieven te ondertekenen. Het is de bedoeling deze via Kerk in Actie te versturen naar de kinderen van de stichting Kleine Arbeider.” ■