

‘Wie zijn de armen van Leusden?’



Diaconie zoekt nieuwe bestemming nu pachter vertrekt

Maatje Arissen heette ze. Een rijke, kinderloze boerin. Ze overleed in 1742 en liet haar boerderij met landerijen na aan de kerk. Op één voorwaarde: de baten waren voor de armen van Leusden. En zo is de diaconie van de protestantse gemeente in Leusden nog altijd eigenaar van de boerderij met 52 hectare landbouw- en 1 hectare bosgrond.

Sindsdien verpacht de diaconie (eerst de hervormde, nu de protestantse) de boerderij met landerijen. De huidige, kinderloze pachter gaat in 2019 met pensioen. Het kriebelt dus bij de diakenen. Wat doen we straks met dit diaconale bezit? Jonjon Blom en Bert de Velde Harsenhorst van de Leusdense diaconie over de aanpak van deze kwestie.

“Vorig jaar hoorden we over Zorgzame Kerk op de Landelijke Diaconale Dag. Sindsdien zijn we gaan nadenken over een planmatige aanpak. Met gemeenteadviseur Robert Mazier aan onze zijde volgen we een traject waarvan we nog niet weten waar het eindigt. Zorgzame Kerk is een van de opties, maar we willen die keuze openhouden tot we ons standpunt hebben bepaald.” Aldus Bert de Velde Harsenhorst.

Jonjon Blom glimt: “Maatje Arissen moet een sterke, pittige vrouw zijn geweest. Ze runde de boerderij in haar eentje. De boerderij levert nu aardig wat op, via pacht- en jachtrecht. De rentmeester adviseerde ons te stoppen met de agrarische bestemming. Het is allemaal oud en klein. Nu willen we nagaan welke mogelijkheid dit bezit ons biedt om de diaconie beter op de kaart te zetten in onze gemeente. Binnen de samenleving die verandert.”



Naam:
Jonjon Blom

Woonplaats:
Leusden

Functie:
Waarnemend secretaris diaconie

Werk:
Jurist en vraagverhelderaar
Wmo-loket



Naam:
Bert de Velde Harsenhorst

Woonplaats:
Leusden

Functie:
Voorzitter diaconie

Werk:
Trainer/adviseur ondernemings-
raden SBI Formaat

Tijdig zaken op orde

“Van de pacht en de collectes en giften draaien we nu het diaconale werk. Als je iets anders wilt bedenken voor de boerderij, moet je tijdig zaken op orde hebben,” legt Bert uit. “We stelden als diaconie een bont gezelschap samen voor een werkgroep, een denktankje. Die bereidt nu de nieuwe bestemming van boerderij zo breed mogelijk voor. Er zit iemand in die verstand heeft van vastgoed, en verder een oud-wethouder die ook in de Federatie van Diaconieën zat. Ook Jonjon doet mee als juriste, als Wmo-hulpverlener en waarnemend secretaris van de diaconie. Naast mijzelf doet nog een verpleeghuisarts mee die verstand heeft van de zorg in Leusden en natuurlijk de kerkrentmeester. Die kijkt niet alleen naar het bezit van de diaconie maar ook wat de kerk zelf nog aan vastgoed heeft.”

De aanpak

“We interviewen dit voorjaar sleutelfiguren in de kring rond ‘de armen van Leusden’, zoals het Leger des Heils en mensen uit de zorg. Zij gaan om met kwetsbare mensen en vertellen ons wie zij zien als de armen van Leusden. En om ons



^ Kaart uit 1866. Ergens in dit gebied ligt de boerderij.

te vertellen wat hun behoeften zijn, waarbij wij iets kunnen betekenen. Arm is voor iedereen iets anders. En niet per se een materiële kwestie. Het is erg leuk om te doen. Zelf heb ik er nu vier gedaan. Er komt een stroom ideeën op gang. Iedereen vindt het gaaf, zo'n boerderij die vrijkomt," zegt Jonjon. De passie die ze in de interviews tegenkomt, spat ook van haar af.

'Het moet iets zijn waardoor mensen hun zelfrespect, kracht en weerbaarheid terugvinden'

Bert: "Is er vooral behoefte aan onderdak, dan kunnen we de boerderij fysiek inzetten. Of we kapitaliseren het pand en zetten de opbrengst om in menskracht. Maar eerst willen we dit voorjaar als diaconie een positie innemen. Daarna willen we de gemeente in de plannen meekrijgen. Transparantie en voorlichting is cruciaal voor een diaconie. Mijn idee is om daar de komende winter aan te besteden. Dat is misschien wel het belangrijkste, dat we de gemeente enthousiast maken en nieuw diaconaal bewustzijn zien ontstaan. Dat zou ik prachtig vinden. Afhankelijk van ons uiteindelijke standpunt, volgen er gesprekken met de burgerlijke gemeente en met provinciale staten, als er een bestemmingswijziging moet komen." "En zo helpt Maatje Arissen ons aan twee dingen: aan het bezit zelf en aan het besef wie we willen zijn in de Leusdense samenleving," vat Jonjon samen.

Diaconale dromen

De ideeën stromen binnen via de interviews. Breek de boerderij af en zet mantelzorgunits

neer. Om mantelzorgers even tot rust te laten komen. Maak er een zorgboerderij van met dagbesteding. Of verkoop het pand, en bouw een nieuw in het centrum van Leusden, dan kun je het pand ook anders diaconaal inzetten. Koop een paar huizen voor tijdelijke huisvesting van mensen in problemen. De vraag is natuurlijk hoe de diaconie alle ideeën langs de diaconale meetlat legt. "Daarover praten we de volgende vergadering," lacht Bert.

Al pratende komen diaconale criteria én dromen naar boven. "Het moet iets zijn wat mensen weer op de been helpt," zegt hij. "Iets waardoor mensen hun zelfrespect, kracht en weerbaarheid terugvinden," vult Jonjon aan. "Een plek waar je mensen in hun kracht kunt zetten zodat ze niet afhankelijk worden van de diaconie. De wereld is nog mogelijk. Het liefst wil je alles combineren."

"Gelukkig hebben we het als diaconie zo ingericht dat de vloer onder het diaconale werk blijft bestaan, ook nu de gemeente kleiner wordt. We zetten het pand in, maar de landerijen houden we als duurzaam bezit. Zo stellen we het diaconale werk veilig. Voor een brede inzet aan de armen van Leusden en een vitale diaconale gemeente," besluit Bert. ■

Tekst en foto's: Henny Nagelhout, eindredacteur Diakonia

Ook uw diaconie kan begeleiding vragen op weg naar een Zorgzame Kerk.
Meer lezen? Kijk op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk.
Of mail naar w.meijnhardt@kerkinactie.nl