

40 dagen Sterk & Dapper

Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijkere en moeilikere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper, deel als Jezus. Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne dit jaar.

Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Tijdens de 40dagentijd verdiepen we elke week een vorm van sterk en dapper zijn. Deze week is dat: delen.

Sterk & Dapper is...

delen

Sterk en dapper. Wanneer ben je dat eigenlijk? Wat betekent delen voor u? Heeft delen invloed op sterk en dapper zijn? Wat kunt u delen om iemand anders sterk en dapper te laten zijn? We zijn op weg naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken

over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar ook een periode om na te denken over waar u staat en waar u heen wilt. En over hoe delen u en anderen verder helpt. Daarover nadenken, dat is óók sterk en dapper zijn.

Steun mensen in de knel



Ja, ik geef:

- ✓ in de collectezak
- ✓ op IBAN NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 40dagentijd Pauluskerk

Namens Amadu en zijn lotgenoten danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.

Uw gift komt ten goede aan dit project of aan soortgelijke projecten.

**kerk
in actie**

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht
Telefoon: (030) 880 14 56
E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl
Internet: www.kerkinactie.nl
Foto's: Kerk in Actie
Uitgave: Jaargang 29, nummer 5
Artikelnummer: CO17-6111



40
DAGENTIJD
1 MAART - 15 APRIL 2017

week 4
delen

**kerk
in actie**

Steun mensen
in de knel

26 maart 2017 | Sterk & Dapper

Lieve Amadu,

Een brief om je te laten weten hoeveel bewondering ik voor je heb. In 2002 ontvluchtte jij het oorlogsgeweld in Sierra Leone. In Nederland kreeg je een verblijfsvergunning. Je vond werk, ging naar Nederlandse les, had een eigen huis en maakte vrienden. Deze situatie veranderde toen het asielbeleid wijzigde en jouw verblijfsvergunning werd ingetrokken. Je mocht niet meer werken en moest je huis uit. Zonder papieren kon je geen kant op, ook niet naar Sierra Leone.

Je zwierf een paar jaar over straat totdat je hoorde over de Pauluskerk. Sindsdien ben jij daar bijna dagelijks te vinden. Je drinkt daar af en toe een kop koffie en eet daar elke donderdag en vrijdag een warme maaltijd. Iedere maand krijg je een voedselpakket en bonnen waarmee je naar de kledingbank kunt.

Ik bewonder je kracht Amadu! Jij hebt een manier gevonden om voor jezelf een basis te creëren in een ander land. Ook al is de situatie nog niet ideaal, je zet door en werkt elke dag aan een beetje meer stabiliteit in je leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten in de Pauluskerk. Door daar te zijn en jouw ervaringen en kennis te delen met anderen. Zodat ook zij zich gesterkt voelen.

Kerk in Actie gelooft in delen. Daarom delen we jouw verhaal. Om anderen te stimuleren ook hun kennis en ervaringen te delen. Daarnaast vraag ik de gemeenteleden van de kerk een bijdrage te leveren aan de Pauluskerk, als ondersteuning voor het diaconaal centrum om jou en andere bezoekers te steunen.

Hartelijke groet,
Ds. Dick Couvé, diaconaal predikant de Pauluskerk

De Pauluskerk

De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum voor mensen in de knel. Mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden kunnen in de Pauluskerk terecht voor tijdelijke opvang.

Daarnaast kunnen zij elkaar in de Pauluskerk ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken. Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk. Samenzijn en het delen van verhalen stimuleert en versterkt iedereen.

De Pauluskerk organiseert regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt.



Samen sterker dankzij uw bijdrage

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zoals Amadu en zijn lotgenoten een plek hebben waar zij naar toe kunnen gaan voor onderdak en om anderen te ontmoeten en samen te eten.



Voor
€ 3,-

krijgt één vluchteling in Rotterdam één dag Bed, Bad en Brood.



Voor
€ 7,-

kan één persoon een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk



Voor
€ 15,-

krijgt één persoon een volledige kleding outfit.